



Parochie **SINT JANS ONTHOOFDING** Liempde

De kinderpagina

‘God doet wat hij beloofd heeft’

De drie Wijzen

In iedere uitgave van de Ontmoeting nemen we een Bijbelverhaal over Jezus op en dat zetten we nu ook op deze website. Ook is een kleurplaat bijgevoegd die betrekking heeft op het verhaal. Kleur jij graag en hou je van een wedstrijdje? Zet dan je naam en adres op de kleurplaat en stop hem in de brievenbus bij de pastorie. Wie weet maak jij de mooiste kleurplaat en verdien jij de prijs. Doe mee....

Ze hadden wel ontzettend lang op zijn geboorte moeten wachten



God had de joden een nieuw koning beloofd. Ze hadden wel ontzettend lang op zijn geboorte moeten wachten. Ook in andere landen werd de nieuwe koning verwacht. In die tijd keken de geleerden dikwijls naar de sterren. Nu zagen ze plotseling een nieuwe schitterende ster. Dat moest het teken zijn dat er een koning geboren was. Een ster die zoveel licht geeft kan niet anders dan

de ster van een machtige koning zijn. Vlug werden de kamelen gezaddeld want de wijzen wilden snel naar de nieuwe koning om hem eer te brengen. Zo gingen de wijze mannen op reis naar het land van de Joden. Toen ze bij Jeruzalem kwamen, was de ster ineens verdwenen. Het leek er op dat ze de koning in de stad zouden vinden en reden dus direct naar het paleis.

Maar in dat paleis woonde koning Herodes. De wijze mannen kwamen bij Herodes en vroegen hem waar de pas geboren koning te vinden was. Deze schrok van deze vraag want als er een pasgeboren koning zou zijn zou die straks naar Jerusa-

lem komen en zijn plaats innemen. Hij zei tegen de wijze mannen dat hij hen zou helpen. Hij riep zijn geleerden bijeen en vroeg hen of het waar was dat er een nieuwe koning zou komen.

“Ja, heer, het staat in onze boeken. De profeet Maleachi heeft het lang geleden opgeschreven. De Verlosser zal geboren worden in Bethlehem, de stad van koning David”.

Jullie moeten naar Bethlehem sprak Herodes tegen de wijzen. Als jullie het Kind vinden, kom het me dan zo vlug mogelijk zeggen. Dan kan ik het ook eer gaan brengen. De drie wijzen vertrokken. Het werd nacht en plotseling stond de ster daar weer, ze wees hen de weg.



Uiteindelijk kwamen de wijzen bij de grot aan waar Maria en Jozef met hun pasgeboren kindje Jezus waren. De wijzen zagen dat er geen tapijten lagen en dure dingen aan de wand. Dat mocht je bij een Koning toch verwachten. Toch twijfelden zij niet: dát Kindje was de Koning die God hen beloofd had. Nu haalden ze hun geschenken tevoorschijn. Ze gaven goud: echt iets voor een koning. Er was wierook: zoals er in de tempel aan God geofferd werd. Dan was er nog mirre: een kruik met reukwerk. Alleen rijke mensen konden dat kopen.

De wijze mannen waren gelukkig. Maar die nacht terwijl ze sliepen kwam er een engel bij hen: “Ga niet naar Herodes terug”, zei hij. “Hij wil het Kindje doden, ga langs een andere weg naar huis”. De volgende morgen vertrokken de drie wijze mannen. Ze keerden terug naar huis maar gingen niet langs koning Herodes. ●





'Uiteindelijk kwamen de wijzen bij de grot aan waar Maria en Jozef met hun pasgeboren kindje Jezus waren.'